

10 πράγματα που δεν θα γνωρίσουν ποτέ τα σημερινά παιδιά...

Συντάχθηκε απο τον/την Σερδαρίδη Σωτήρη
Δευτέρα, 17 Δεκέμβριος 2012 16:11



10 πράγματα που δεν θα γνωρίσουν ποτέ τα σημερινά παιδιά...

Η αλματώδης εξέλιξη της τεχνολογίας την τελευταία δεκαετία είχε ως αποτέλεσμα, αντικείμενα καθημερινής χρήσης να έχουν πλέον ιστορική αξία και μόνον καθώς την θέση τους έχουν πάρει νέα πιο εξελιγμένα επιτεύγματα της επιστήμης...Ας δούμε παρακάτω δέκα από τα αντικείμενα που τα σημερινά παιδιά, μάλλον δεν θα προλάβουν να χρησιμοποιήσουν...

10 πράγματα που δεν θα γνωρίσουν ποτέ τα σημερινά παιδιά...

Συντάχθηκε απο τον/την Σερδαριδη Σωτήρη
Δευτέρα, 17 Δεκέμβριος 2012 16:11



10. Φορητό ηχοσπινάκι (walkman) και πάλι σε χάρτινα φορητά βιβλία για ακούδα μουσική



9. Ένα θρόνο από ξύλο που μπορεί να αντισταθεί στον πόνο και να μην κινείται καθόλου κατά τη διάρκεια της όρθιας στάσης...



8. Μια συσκευή που θα δώσει το δικό της στίγμα στον χώρο που βρίσκεται και αυτό γιατί δεν σβήνει ποτέ



7. Μια μεγάλη κερκίδα που μπορεί να φορηθεί και να μετακινηθεί εύκολα σε οποιαδήποτε αεροδρόμιο δεν

10 πράγματα που δεν θα γνωρίσουν ποτέ τα σημερινά παιδιά...

Συντάχθηκε απο τον/την Σερδαριδη Σωτήρη
Δευτέρα, 17 Δεκέμβριος 2012 16:11



6. Οι κινηματογράφοι και οι βινυλίτες. Τα παιδιά σήμερα δεν έχουν ποτέ να δουν έναν κινηματογράφο ή να αγοράσουν ένα βινυλίτιο, αφού οι κινηματογράφοι έχουν αντικατασταθεί από τα κέντρα ελεύθερης πρόσβασης στο ίντερνετ και οι βινυλίτες από τα mp3 αρχεία.



5. Video. Οι τεραστίες ποσότητες που παράγονται και αποθηκεύονται σε μορφή ψηφιακής εικόνας και ήχου, έχουν οδηγήσει στην εξαφάνιση των βινυλίων και των VHS ταινιών.



4. Φυσικά βιβλία. Τα παιδιά σήμερα έχουν τη δυνατότητα να βρουν οποιοδήποτε βιβλίο ή περιοδικό που θέλουν να διαβάσουν, με απλά πατώντας το mouse στο πληκτρολόγιο.



3. Απληροφόρητοι. Τα παιδιά σήμερα έχουν τη δυνατότητα να βρουν οποιοδήποτε βιβλίο ή περιοδικό που θέλουν να διαβάσουν, με απλά πατώντας το mouse στο πληκτρολόγιο.

10 πράγματα που δεν θα γνωρίσουν ποτέ τα σημερινά παιδιά...

Συντάχθηκε απο τον/την Σερδαριδη Σωτήρη
Δευτέρα, 17 Δεκέμβριος 2012 16:11



~~Στις Σελιές, ένα χωριό στην περιοχή της Σερδάρης, οι κάτοικοι χρησιμοποιούσαν ως νομισματολόγιστρο ένα είδος πέτρας που ονομάζεται πέτρα Σερδάρης.~~



~~Παλιό μέτρο μήκους ήταν το κόνις, που βρισκόταν να αγοράσουν οι αγρότες τα βάλιας~~