

Χοντρούλη φέτος ούτε που να το σκεφτείς...

Συντάχθηκε απο τον/την inaoussa
Τετάρτη, 11 Δεκέμβριος 2013 17:57



Χρόνια τώρα δεν σε συμπαθώ, δεν μου αρέσει το ψεύτικο κλίμα χαράς που κουβαλά η άσπρη σου γενειάδα και σιχαίνομαι τις υποτιθέμενες μέρες αγάπης που αντιπροσωπεύει η έλευση σου.

Φέτος δεν έχει ούτε δέντρο, ούτε λαμπάκια, ούτε στολίδια, φέτος εδώ δεν είσαι ευπρόσδεκτος... Με κουράζεις χρόνια τώρα, γύρω σου στήθηκε ένα παιχνίδι εμπορευματοποίησης που σε τίποτα δεν θυμίζει τις ημέρες «αγάπης» που θα έπρεπε να βιώνει κανείς με το χαρμόσυνο μήνυμα της γέννησης του Χριστού. Δεν ήμουν καλό παιδί φέτος πλήγωσα ανθρώπους που ήταν δίπλα μου, μάλωσα, φώναξα, έβρισα, ήπια πολύ. Δεν θέλω τα δώρα σου λοιπόν, να πας αλλού να τα δώσεις... Να πας σε αυτούς που ακόμα πιστεύουν πως αρκεί για δέκα μέρες τον χρόνο να δίνεις αγάπη και χαρά στους γύρω σου. Να πας σε αυτούς που πιστεύουν πως ο μύθος σου μπορεί να αγαλλιάσει την ψυχή τους με χρωματιστά λαμπιόνια και γιρλάντες. Να πας σε εκείνους που θα δείξουν το ανθρώπινο πρόσωπο τους σε φτωχούς, άστεγους και ανήμπορους συμπολίτες μου απλά επειδή είναι Χριστούγεννα. Να πας σε εκείνους που θεωρούν πως η «αγάπη» έχει μέτρο και όρια... Εδώ περισσεύεις χοντρούλη με τα κόκκινα, εδώ δεν έχει θέση η υποκριτική σου συμπεριφορά...

Θα ήθελα απλά να σε ενημερώσω για κάποια πράγματα: Στην χώρα που έχεις σκοπό να έρθεις σε λίγες μέρες, εδώ και 4 χρόνια οι άνθρωποι πεινάνε, οι άνθρωποι ψάχνουν στα σκουπίδια για ένα κομμάτι ψωμί, οι άνθρωποι δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα, οι άνθρωποι δεν μπορούν να πάρουν τα φάρμακα τους, οι άνθρωποι δεν έχουν να καλύψουν τις άμεσες βιοτικές τους ανάγκες... Γιατί απλά οι «άλλοι» ξέχασαν τι είναι η ΑΝΘΡΩΠΙΑ...

Χοντρούλη φέτος ούτε που να το σκεφτείς...

Συντάχθηκε απο τον/την inoussa
Τετάρτη, 11 Δεκέμβριος 2013 17:57

Υστερόγραφο: Μην κάνεις το λάθος να μπεις από την καμινάδα αυτή την χρονιά, το τζάκι είναι αναμμένο και θα καεί ο κώλος σου... Δυστυχώς λεφτά για πετρέλαιο στα καλοριφέρ δεν μας άφησε η κυβέρνηση...