

Ταξιδέψτε...χανόμαστε!

Συντάχθηκε απο τον/την Γριβάνη Βέφα
Πέμπτη, 25 Απρίλιος 2013 00:24



Άλλοι ταξιδεύουν μια στο τόσο κι άλλοι συχνά. Κάποιοι μπορούν και κάποιοι... προσπαθούν. Γιατί όταν θέλεις να ταξιδέψεις μπορείς.

Μπορείς να βρεις λίγα χρήματα, λίγο χρόνο και να ετοιμαστείς για μια ακόμη εμπειρία. Μια εμπειρία που δε θα σου τη δώσει το δωμάτιό σου, η δουλειά σου, το αυτοκίνητό σου και γενικά όλη σου η ρουτίνα. Αυτή η ρουτίνα κάποιες φορές δε σε τρομάζει; Δε θέλεις να απαλλαγείς τρέχοντας μακριά ή και όχι τόσο; Σημασία δεν έχει το που αλλά το πώς... **Το ταξίδι και όχι ο προορισμός**

. Γιατί και ιστορικά να το πάρουμε ο άνθρωπος από παλιά ταξίδευε, για να ανακαλύψει ένα καινούριο μέρος που αν δεν πήγαινε δε θα μαθαίναμε ως που φτάνουμε, που υπάρχει στεριά και που η θάλασσα καλύπτει τη γη. Από μικρή όταν έβλεπα αεροπλάνο πάντα έβαζα με τη φαντασία μου τον εαυτό μου στη θέση εκείνη δίπλα στο παράθυρο. Δε σκεφτόμουν ακριβώς με ποιον ήμουν αλλά απολάμβανα για λίγα δευτερόλεπτα το νοητό μου ταξίδι.

Μεγαλώνοντας, αυτό έμεινε ίδιο. Μόνο που τώρα δε με πειράζει να δω λεωφορείο, πλοίο ή τρένο. Γιατί έτσι έχω μάθει να ταξιδεύω, κάπως με κάποιον και κάπου. Αλλά με λαχτάρα.

Γιατί

το ταξίδι είναι τέχνη

. Τρόπος ζωής. Γιατί αν δεν πας δε θα γνωρίσεις. Αν δε γνωρίσεις δε θα μάθεις. Αν δε μάθεις δε θα ζήσεις. Ανοίγεις ορίζοντες, μαθαίνεις νέους τόπους, έθιμα, συνήθειες, ανθρώπους, ξεφεύγεις, χαλαρώνεις, ξεφαντώνεις, ζεις στην περιπέτεια, απολαμβάνεις τη θέα, ζεις τη στιγμή, αλλάζεις παραστάσεις, ερωτεύεσαι ένα μέρος και μετά κι άλλο ένα... Αν συνεχίσω θα πάρει άλλη μια σελίδα (ηλεκτρονική πλέον).

Ταξιδέψτε...χανόμαστε!

Συντάχθηκε απο τον/την Γριβάνη Βέφα
Πέμπτη, 25 Απρίλιος 2013 00:24

Υπάρχουν, βέβαια, κι αυτοί που δεν καταλαβαίνουν την ανάγκη εξερεύνησης του κόσμου (να δεις πώς το διάβασα κάπου, δεν έχουν λέει «την απαιτούμενη μόρφωση για το λεπτό ζήτημα εξερεύνησης του κόσμου»). Και οι άλλοι που ταξιδεύουν αλλά για να φανούν, για να γίνουν δεκτοί στον περίγυρο αλλά στην πραγματικότητα απεχθάνονται τη συναναστροφή με νέα πρόσωπα και κουλτούρες. Αυτό το ονομάζει ο Alain de Button «ενοχική Κουλτούρα». Γι' αυτούς ίσως είναι καλύτερη η περιήγηση στο google earth για να μη ξοδεύουν χρόνο και χρήμα αφού δεν τους αρέσει.



Όσο για εμάς, τους υπόλοιπους, βγείτε από το facebook, τον υπολογιστή, το δωμάτιο, την καθημερινότητα, ετοιμαστείτε για άλλο ένα ταξίδι στο μέρος που θα καλύψετε την εκάστοτε ανάγκη σας, γεμίστε μπαταρίες, **ανανεώστε το φωτογραφικό άλμπουμ του μυαλού σας και μη ξεχνάτε... όπου περνάτε καλά πάντα θα αφήνετε κι ένα μέρος του εαυτού σας!**